

AKTIV ISLAM

FØRSTE ISLAMISKE MAGASIN I DANMARK
JUNI 2024, ÅRGANG 65



Beviset på, at Gud eksisterer

Eksempler på et levende forhold til Gud

Aktiv Islam

FORMAND:
MUHAMMAD ZAKARIAH KHAN

CHEFREDAKTØR:
FALAH MALIK

ASSISTERENDE REDAKTION:
NAIMATULLAH BASHARAT
IMAD MALIK

DESIGN:
FALAH MALIK

HJEMMESIDER:
WWW.AKTIVISLAM.DK
WWW.FACEBOOK.COM/AKTIVISLAM/

ADRESSE:
NUSRAT DJAHAN MOSKÉEN
ERIKSMINDE ALLÉ 2
2650 HVIDOVRE



INDHOLD

4

Den Ophøjede Gud

7

Beviset på, at Gud eksisterer

16

På jagt efter den sande Gud:
Logisk opfattelse til sand
forståelse

24

Guds eksistens, behovet
for religion og Den Lovede
Messias' profetier

52

Vores Gud - En Levende Gud:
Eksempler på et levende
forhold til Gud

81

Individuel fred

Aktiv Islams artikler og udsagn - udover dem fra Koranen, autentiske udsagn af Profeten Muhammad samt Ahmadiyya Menighedens grundlægger og hans efterfølgende stedfortrædere - udtrykker skribenternes egne holdninger, og ikke nødvendigvis Ahmadiyya Menighedens officielle holdning, medmindre dette står nævnt.

Alle artikler kan høres som oplæste artikler på hjemmesiden.



Uddrag af Den Lovede Messias' skrifter om Den Ophøjede Gud

Den Lovede Messias Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) er grundlæggeren af Islams Ahmadiyya Menighed. Han proklamerede at være vor tids spirituelle reformator som forudsagt i verdensreligionerne. For yderligere info læs næste artikel "Beviset på, at Gud eksisterer".

Den Lovede Messias Mirza Ghulam Ahmad har sagt:

"Hvis du bliver ét med Gud, vær da forsikret om, at Gud også vil være din. Gud Den Almægtige vil forblive vågen for din skyld, mens du sover. Gud vil våge over din fjende og tilintetgøre dens planer, mens du er uopmærksom på den. Du kender endnu ikke til [omfanget af] Guds magter. Havde du kendt [til dem], ville der ikke have været en eneste dag, hvor du havde sørget over verden...Gud er en kostbar skat, værdsæt Ham derfor, for Han er din Hjælper på ethvert stadie."

Han har yderligere sagt:

"...Hvis du har ladet dit ego forsvinde fuldstændig (for Guds skyld), vil du sandelig komme i betragtning hos Gud, og Gud vil være med dig. Det hjem du bebor, vil være et velsignet hjem, og Guds barmhjertighed vil stige ned over din bolig. Selv den by, hvor et sådant menneske bor, vil være velsignet.¹

Hvis dit liv og din død, hver eneste af dine bevægelser, din venlighed og din vrede er for Gud alene, og hvis du i enhver vanskelig tid ikke sætter Gud på prøve eller bryder dit forhold til Ham, men i stedet bevæger dig nærmere Ham, så kan jeg med sikkerhed fortælle dig, at du vil blive regnet blandt Hans udvalgte folk... I får glædeligt budskab om, at vejen til at opnå Guds nærhed

1. Kilde: "Kashti-e-Nuh", Ruhani Khaza'in, bind 19 side 22, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as)

*ligger åben foran jer. Ethvert folk elsker denne verden, og ingen bryder sig om det, som vil vinde Guds velbehag. Det er en gylden chance for dem som ønsker at give alt for at træde indad denne port. Lad dem vise sin værdi og derved vinde unikke guddommelige velsignelser."*²

2. Kilde: "Rasala Al-Wasiyyat", Ruhani Khaza'in, bind 20 side 308-309, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as)



Beviset på, at Gud eksisterer

Kapitel i bogen "Islams lære og filosofi"
af Den Lovede Messias Mirza Ghulam Ahmad

Om forfatteren og bogen

Den Lovede Messias Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) er stifteren af Islams Ahmadiyya Menighed. Baseret på guddommelig åbenbaring proklamerede han at være Den Lovede Messias og Imam Mahdi, som forudsagt i verdensreligionerne. Han var Den Lovede Messias som en metaforisk genkomst af Jesus som forudsagt i kristendommens profetier, og han var Imam Mahdi (dvs. den af Gud udvalgte og vejledte imam, som skulle vejlede menneskeheden i de sidste tider), som forudsagt i islams profetier. I 1889 etablerede han Islams Ahmadiyya Menighed, som er en bevægelse, hvis formål er at genoplive islams sande ånd og genetablere det levende forhold mellem menneskeheden og dens Skaber, Gud Den Ophøjede. Læs mere i artiklen "Hvor er profeten hvis komme i vor tid religionerne har forudsagt?" i Aktiv Islam September 2023.

Bogen "Islams lære og filosofi" er en tale, som Den Lovede Messias Mirza Ghulam Ahmad skrev til en stor konference for inter-religiøs dialog i datidens Indien i 1896. Talen blev læst op til konferencen af en af hans tilhængere Hr Abdul-Karim Sialkoti.

Kapitlet

Den Lovede Messias Mirza Ghulam Ahmad skriver:

Vi vil nu gøre opmærksom på de strålende og mageløse beviser på Guds eksistens som Den Hellige Koran har fremsat. Et sted står der [på arabisk]:

Rabbunallazi a'ta kulla shai'in khalqahu thumma hada (Taha:51)

'Vor Herre er Han, som har skænket alting de rette egenskaber og derpå har vejledt dem, for at de kan udfylde deres rette formål' (20:51).

Hvis vi husker betydningen af dette vers, og reflekterer over menneskets skabning, alle dyr på fastlandet og i havet og fuglene, bliver vi imponerede over Guds magt, som har skænket alt sin passende form. Dette er et omfattende emne, og vi beder vores tilhørere om at tænke grundigt over dette.

Det andet bevis på Guds eksistens, som Den Hellige Koran har fremsat, er, at Gud er den endelige årsag til altings oprindelse. Der står:

Wa anna ila rabbikal-muntaha (Al-Najm:43)

'Din Herre er Den endelige Årsag til alle årsager'



Billede: Sidiq Kurniawan på unsplash.com

"Vor Herre er Ham, som har givet alle deres rette form og derpå retledet dem (i deres udvikling)"
(Den Hellige Koran 20:51).

Hvis vi nøje ser os omkring, vil vi opdage, at hele universet er bundet sammen i et system af årsag og virkning. Dette system er grundlaget for al viden. Der er ikke en skabning, som er uden for dette system. Nogle fænomener er rødder, og andre er grene. En årsag kan være grundlæggende eller være fremkaldt af en anden, som også selv er fremkaldt af en foregående osv. Det er imidlertid ikke muligt, at man i denne begrænsede verden kan forstå, at dette mønster af grænseløse årsager og virkninger er uendeligt. Vi er tvungne til at indse, at altings bagvedliggende årsag er Gud. Den endelige årsag er Gud.

Dette vers fastslår dette udsagn meget kort og bekræfter, at systemet af årsag og virkning ophører i Gud.

Koranen giver endnu et bevis på guddommelig eksistens:

Las-shamsu yambaghi laha an tudrikal-qamara wa lal-lailu sabiqun-nahar, wa kullun fi falaqiy-yasbahoona (Yasin:31)

Dette betyder, at 'solen ikke er lig månen, og natten, som er manifesteret ved månen, kan ikke overgå dagen, som er en manifestation af solen.

Ingen af dem kan bevæge sig uden for sin bane' (36:41).

Var der ikke En til at styre helheden af dette system bag kulisserne, ville systemet ende i kaos. Dette bevis er meget slående ifølge astronomernes skøn. Der er så mange store himmellegemer, som glider gennem rummet således, at den mindste afvigelse i deres bevægelser vil ødelægge hele verden. Hvilken manifestation af guddommelig kraft er det ikke, at disse himmellegemer hverken kolliderer, ændrer hastighed eller kurs på mindste måde. De mister ikke kraft ved deres færden gennem tid og rum, ej heller lider deres system af nogen mangel. Hvis ikke dette enorme system overvåges og støttes gennem utallige år af en Beskytter, hvorledes kunne et sådant system i så fald fungere af sig selv?

Et andet sted i Koranen henleder Den Almægtige Gud opmærksomheden på dette med disse ord:

A fillahi shaqqun fatiris-samawati wal-ard (Ibrahim:11)

'Kan der herske tvivl om eksistensen af Gud, som har skabt himlene og jorden?' (14:11)

Han har fremsat et andet bevis på Sin eksistens ved at sige:

Kullu man 'alaiha fanin, wa yabqa wajhu rabbi-ka zul-jalali wal-ikram (Al-Rahman:27-28)

'Alt som er på jorden vil forgå og kun ansigtet af din Herre, Hæderens og Ærens Herre, vil leve videre' (55:27-28).

Hvis vi antager, at jorden bliver reduceret til små partikler, og de fysiske masser bliver brudt ned, og alt bliver ramt af en eksplosion, som udsletter ethvert tegn på disse fysiske masser, så må fornuften og samvittigheden indse nødvendigheden af, at efter al den ødelæggelse vil kun En bestå, Han som ikke kan ødelægges eller forandres, og som vil bestå i Sin uforanderlige tilstand. Den ene Gud, Som har skabt alt dødeligt, men som Selv er udødelig.

Gud har fremsat endnu et bevis på Sin eksistens i Koranen: Gud forespurgte sjælene:

Alastu bi rabbikum qaloo bala (Al-A'raf:173)

'Er Jeg ikke jeres Herre? Og de svarede: I sandhed' (7:173).

I dette vers forelægger Gud Den Almægtige, gennem dialogen, de egenskaber, som Han har

udstyret sjælene med, og det er igennem denne, at sjælene ifølge deres natur ikke kan benægte Guds eksistens. De, som benægter Guds eksistens, gør det, fordi de ud fra egne betragtninger ikke kan finde noget bevis på Hans eksistens. Men alligevel anerkender de, at ud fra alt det skabte, så må der være en skaber. Der er ingen i denne verden, som er så ubegavet, at han, såfremt han blev syg, ville insistere på, at der ikke skulle være nogen årsag til hans sygdom. Hvis universets system ikke var bygget op som årsag og virkning, ville det ikke være muligt at forudsige tidspunktet for en hvirvelstorm eller en sol- eller måneformørkelse, eller at en patient på et tidspunkt skulle dø af en sygdom, som skulle blive forværret af en anden sygdom. Selvom en videnskabsmand ikke anerkender Guds eksistens, gør han det alligevel indirekte, da han også ligesom os leder efter sammenhængen mellem årsag og virkning. Dette er en erkendelse, selvom den ikke er fuldkommen. Hvis en person, som lider af en sygdom og benægter Guds eksistens, kunne blive frataget sin bevidsthed på en sådan måde, at han ville overleve under Guds fuldstændige kontrol, idet han opgiver alle behov, følelser og impulser i sit jordiske liv, så vil

han erkende Guds eksistens og ikke fornægte den. Dette er bevidnet af store eksperter. Det citerede vers viser også, at en benægtelse af Guds eksistens kun er en manifestation af dette jordiske liv, for menneskets sande natur bekender fuldt ud Hans eksistens.

Kilder

Mirza Ghulam Ahmad. Islams lære og filosofi. England: Islam International Publications Ltd, 2001.



Billede: Greg Rakozy på unsplash.com

PÅ JAGT EFTER DEN SANDE GUD: LOGISK OPFATTELSE TIL SAND FORSTÅELSE

AF PROFESSOR AMTUL RAZZAQ CARMICHAEL, STORBRIANNIEN

Om artiklen og forfatteren

Dette er en dansk oversættelse af en engelsk artikel udgivet i Magasinet Review of Religions den 16. april 2024.

Den er skrevet af Professor Amtul Razzaq Carmichael MD, M Ed, FRCS (Kirug), MBBS, som er konsulent. Hun blev uddannet i 1987 med guldmedaljer for akademisk ekspertise og gennemførte sin kirurgiske uddannelse på undervisningshospitaller i London, Edinburgh og Philadelphia. Hun har skrevet mange artikler til

store peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter. Hun er senior-medlem af The Review of Religions redaktion samt assisterende manager. Artiklen er oversat fra engelsk til dansk af Falah Malik.

Artikel

Den anerkendte hjerneforsker Beau Lotto gennemførte en række analyser for at påvise, at vores virkelighedsopfattelse kommer af, at vores hjerne giver mening til det vi ser og hører, snarere end blot det vores øjne ser og det vores ører hører. Perception er menneskets evne til at værdsætte og forstå de vigtigste sandheder i livet. Vores evne til at opfatte verden omkring os er formet af vores hjernes bemærkelsesværdige evne til at opbygge en forståelse af hvad der ses, høres, smages og opleves i sammenhæng med tidligere erfaringer og viden. For hver neural forbindelse, der sender information fra øjnene til den del af hjernen, der beskæftiger sig med at se, sender 10 forbindelser information tilbage til øjet fra hjernen.

Alle menneskets grundlæggende sanser har et specifikt formål og understøttes af hjernen, for at gøre menneskets opfattelse meget spe-



Det er ikke alt i vores pragtfulde verden, der kan ses med øjet. Forskellige fænomener skal opleves med forskellige sanser, påpeger Professor Carmichael (Billede: Vincentiu Solomon på unsplash).

cifik i forhold til deres eksistens. For at opfatte den sande virkelighed i noget som helst skal den rigtige sans bruges på den rigtige måde. For at forklare dette koncept ud fra et spirituelt perspektiv siger denne tids spirituelle leder, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad fra Qadian, Den Lovede Messias (as), som blev guddommeligt udnævnt i overensstemmelse med Den Hellige Profet [Muhammad]s (sa) profetier:

"Vi kan sige mere generelt, at Allah den Ophøjede har indført forskellige metoder, hvorigennem vi lærer tingenes dybere virkelighed at kende. Visse tings egenskaber observeres gennem øjet, mens andre sandheder læres gennem



Vores hjerne har en bemærkelsesværdig evne til at opbygge en forståelse af hvad der ses, høres, smages og opleves (Billede: Robina Veermeijer på unsplash.com).

øret alene. Desuden opdages andre ting gennem flere sanser. Og hvor mange sandheder opdager vi ikke gennem kernen af vores evner - hjertet. For at opsummere har Allah Den Ophøjede udviklet forskellige metoder og midler til at finde frem til sandheden." [Al-Hakam, vol. 3, no. 1, dated 10th January 1899, pp. 6-9. Malfuzat – Volume II 9]

[Note: "sa" er en forkortelse for sallallahu 'alaihi wa sallam, dvs. "Guds fred og velsignelser være med ham", og "as" er en forkortelse for 'alaihi-salam, som betyder "fred være med ham"]

Den Lovede Messias (as) forklarer, at hver sans tjener et bestemt formål, og siger videre:

"Hvis nogen for eksempel placerer en klump krystalliseret sukker (urdu: misri) på deres øre,

vil de ikke være i stand til at opleve dens smag, og de vil heller ikke være i stand til at opfatte dens farve; på samme måde vil man ikke kunne sige noget om dens smag, hvis den bringes foran øjnene. Dette viser tydeligt, at der er forskellige evner og kræfter, hvormed man opnår tingenes dybere virkelighed."

En uhensigtsmæssig brug af disse evner ville hindre opfattelsen af den virkelige sandhed.

Den største sandhed i livet er at identificere Gud og udvikle en sand forståelse af Den Sande Guds egenskaber, magt og evner. Viden om Guds eksistens kan ikke konstateres alene ved hjælp af rationalitet og induktion. Det er derfor, at Allah Den Ophøjede har givet mennesker en række evner, som skal tages i brug, når de søger efter Gud. Desværre afviser de moderne ateister eksistensen af en skaber, på trods af, at de ser tegn på Guds eksistens overalt omkring os. De insisterer på at se Gud med deres fysiske øjne eller insisterer på, at Gud skal bevise Sin eksistens ved hjælp af trivielle opgaver som f.eks. at flytte en genstand efter de krævende ateisters forgodtbefindende! Dette hæmmer desværre deres evne til at opfatte Den Sande Gud. Den Lovede Messias (as) forklarer velformuleret:



Billede: Ran Berkovich på unsplash.com

For at kunne opleve Gud, skal man passe på med ikke at bruge den forkerte "kiggert". Ellers risikerer man at se fuldstændigt forbi Ham.

"Hvis nu en person ønsker at opleve smagen af noget og placerer det foran sine øjne, ville vi så sige, at den spiselige ting er smagløs? Eller hvis der var en lyd, og nogen forsøgte at høre den med tungen i stedet for med ørerne, ville det så være muligt?"

Den Lovede Messias (as) siger videre:

"De filosofisk indstillede i vor tid lider af den illusion, at de afviser en sandhed på grund af deres egen mangel på viden. Lad mig give jer et eksempel på dette. Hvis der var en blok salt og en blok sukker placeret side om side, hvilken konklusion kunne man så drage alene ved hjælp af sin fornuft? Når en person smager på

hver af dem, kan man ud fra to forskellige smage konkludere, at den ene er salt. Men hvis en person ikke havde nogen smagssans, hvordan kunne vedkommende skelne mellem sødt og saltet?"

Menneskets manglende evne til at opfatte og fuldkomment forstå Guds eksistens berettiger ikke at benægte Guds eksistens. Den Lovede Messias (as) siger:

"Ligesom den opgående sol vil forblive upåvirket af en blind person, der benægter den, på samme måde vil en sanseløs mand, der ikke er i stand til at drage fordel af rationel argumentation, ikke modbevise en sag ... Derfor, bare fordi nogen er ude af stand til at observere dette fænomen, retfærdiggør det ikke deres benægtelse af det."



Billede: Venti Views på unsplash.com

For at kunne se Gud, må man først åbne sit spirituelle øje. Det nytter ikke at prøve at se Ham med sit fysiske øje

Guds eksistens, behovet for religion og Den Lovede Messias' profetier - Den Lovede Reformators tale til universitetsstuderende i Lahore, 1921

AF ATA-UL-HAYE NASIR, SKRIBENT VED AVISEN AL-HAKAM

Billede: Adem Ilhande på pexels.com



Hans Hellighed Mirza Mahmood Ahmad

Hans Hellighed Mirza Bashir-ud-din Mahmood Ahmad (1889-1965) var både søn og 2. efterfølgende stedfortræder, dvs. *Khalifa*, af Den Lovede Messias og Imam Mahdi Mirza Ghulam Ahmad, grundlæggeren af Islams Ahmadiyya Menighed. Han var dermed leder af den verdensomspændende Islams

Ahmadiyya Menighed i 1914-1965. Blandt hans intellektuelle bedrifter er en omfattende mængde litteratur, som indbefatter både taler og skrevne bøger. Ifølge en profeti af hans far ville han vokse op til at blive en spirituel reformator med særlige kvaliteter (deraf titlen Den Lovede Reformator).



Billede: Hans Hellighed Mirza Bashir-uddin Mahmood Ahmad

Info om artiklen

Artiklen er en dansk oversættelse af en engelsk artikel udgivet 22. marts 2024 i Magasinet Al-Hakam og skrevet af Ata-ul-Haye Nasir, skribent ved Al-Hakam. Artiklen

består af Hans Hellighed Mirza Bashir-ud-din Mahmood Ahmads svar på spørgsmål om Guds eksistens og behovet for religion. Artiklen er oversat fra engelsk til dansk af Falah Malik. Læsere, der ikke er bekendte med Islams Ahmadiyya Menigheds spirituelle ledere, bedes skelne mellem Den Lovede Messias (1835-1908), som var Islams Ahmadiyya Menigheds grundlægger, og Den Lovede Reformator (1889-1965), som var hans 2. efterfølger.

Artikel

Den 5. marts 1921 fik en gruppe universitetsstuderende i Lahore mulighed for audiens med Hans Hellighed Den Lovede Reformator, Mirza Bashir-ud-din Mahmood Ahmad. De bad om Hans Helligheds mening om deres synspunkt: Der er hverken behov for religion eller nogen fordel ved den; men det er ikke skadeligt, hvis folk tager den til sig for at opnå visse overfladiske fordele.

Hans Helligheds svar

Hans Hellighed Den Lovede Reformator gav et detaljeret svar, hvor han forklarede beho-

vet for religion, Guds eksistens og storheden i Den Lovede Messias' profetier:

"Efter min mening er årsagen til forsømmelighed over for religion, at man overvejer religion med et meget begrænset perspektiv. Folk udfører ofte opgaver, som for dem ser ud til at være et middel til at opnå rigdom. Men mennesker i denne tid finder ikke sådanne egenskaber i religion, og selv hvis de accepterer den, gør de det kun, fordi de har lært om den af deres forældre. Desuden skal de i nogle tilfælde også ofre deres rigdom for religion. Af denne grund er folks hjerter i denne æra tilbøjelige til materialisme, [og] de skiller sig af med religion."

"Det beviser dog ikke, at der ikke er nogen fordele ved religion. Faktisk er sandheden, at de ikke bruger religion [til at forbedre sig], eller hvis de gjorde det, var det på den forkerte måde. Så hvordan kan man opnå fordele, hvis man ikke engang udnytter religionen [i dens sande natur] og opgiver den på grund af sit eget ukendskab og uvidenhed? Visdom er at bruge alt, hvis gavn er bevist."

"Se, der var mange ting, som folk havde forladt, men da videnskaben beviste deres for-

dele, tog folk dem til sig. For eksempel ser vi i medicin, at psyllium frø blev brugt af græske læger i lang tid, og de fortalte, at det var gavnligt for at helbrede diarré. Dog benægtede [nutidige] læger sådanne fordele, men da de kendte fordelene, begyndte de at bruge det [til helbredelse]. Der er mennesker, som følger en bestemt religion, men som ikke er i stand til at opnå gode resultater. Årsagen er, at deres metode til at gøre det er forkert. [...]"

Overvej metoden til at bruge en bestemt ting

"Derfor skal man sikre sig, at metoden til at bruge en bestemt ting ikke er forkert. Hvis der er et ugunstigt resultat, selv hvis man bruger den rigtige metode, betyder det, at tingen er dårlig i sig selv; men hvis resultatet er ugunstigt på grund af brugen af en forkert metode, indikerer det, at en bestemt ting ikke er dårlig i sig selv [men, at den anvendte metode er uhensigtsmæssig]. Se på, at quinacrine er gavnligt til at kurere sæsonbetinget feber [malaria]. Men det er forkert, hvis nogen benægter dets fordele efter at have brugt det til tyfus. Vi er vidne til, at der i vores land er

mange ting, som anses for at være ubrugelige og derfor går til spilde, men Europa har draget fordel af sådanne ting. For eksempel findes der jungler af bambus i Indien, som for det meste ville gå til spilde, men europæerne fremstillede papir af det og drog fordel af at bruge det på en meget fin måde. [...]"

Universets disciplin kræver én der sørger for den

"Når vi tænker over menneskeheden, ser dens skabelse ikke ud til at være formålsløs, og så er de midler, der er skabt til dem, umådeligt perfekte og klare. For nylig offentliggjorde en amerikansk astronom, at en meteorit ville ramme jorden og gøre den til stumper og stykker. Påvirket af denne frygt begik mange mennesker fra europæiske lande selvmord. Nogle sagde: 'Selv om den ikke vil ramme, vil den producere sådanne gasser, at de vil forårsage kvælning.'"

"Men den [forudsagte] dag kom og gik. Senere fandt man ud af, at det var så små partikler, at de ikke havde nogen reel indflydelse på jorden. Man mener også om nogle andre stjerner, at når de kommer i nærheden af

Jorden, ændrer de øjeblikkeligt retning." (Al Fazl, 14. marts 1921, s. 3)

Halleys komet i 1910

Den hændelse, som Hans Hellighed har nævnt her, handler om de rygter, der blev skabt i forbindelse med Halleys komet i 1910. Kometen var beregnet til at passere tæt forbi jorden, men der opstod bekymring, da astronomerne indså, at jorden ville passere gennem kometens 25 millioner kilometer lange hale. Den 7. februar 1910 meddelte Yerkes-observatoriet, at man havde opdaget cyanogen, en dødelig gift, i kometens hale. New York Times rapporterede, at den franske astronom og forfatter Camille Flammarion mente, at cyanogenet "ville imprægnere atmosfæren og muligvis udslette alt liv på planeten." Bekymringen i offentligheden voksede i ugerne op til jordens passage gennem kometens hale den 19. maj 1910. Kirker holdt bønnevagter hele natten, og dommedagsprofeter skrev til Royal Greenwich Observatory i England og sagde, at kometen ville forårsage massivt tidevand over Amerika, når Stillehavet tømte sig ud i Atlanterhavet. Ved daggry den 20. maj 1910

var verden ikke gået under. Havene var ikke blevet tømt, og folk var ikke blevet kvalt, selv om 16-årige Amy Hopkins tragisk nok mistede livet, da hun faldt ned fra et tag, mens hun holdt øje med kometen sammen med sine venner. ("Apocalypse postponed: how Earth survived Halley's Comet in 1910", www.theguardian.com, 20th December 2012)

Vidnesbyrd om eksistensen af et almægtigt væsen

Hans Hellighed fortsatte:

"Derfor vidner disse hændelser om, at det ikke er et uheld, men at der er et væsen, som skaber sådanne hændelser. Hvis der ligger en mursten på jorden, kan man sige, at den faldt ned ved et uheld eller på grund af vinden, men man kan ikke sige, at en bygning blev bygget ved et uheld. Eller hvis der spildes blæk, er det muligt, at der opstår en øjenlignende form, men det er umuligt at skabe et øje i sig selv. Hvis blækspildet skaber næsen, ansigtet og hele den menneskelige hudfarve og derefter manifesterer de menneskelige indtryk af sorg eller lykke, så bør man i nærvær af en sådan menneskelig ska-

belse bevidne, at det er en handling fra en meget intelligent skaber."

"Se, ud over skabelsen af øjet har [Gud] også skabt solen i en afstand af millioner af kilometer. På samme måde er der ud over skabelsen af maven også blevet skabt visse ting, der kan fylde den. Disse arrangementer vidner om, at dette system fungerer under ledelse af et klogt og almægtigt væsen. Og at det ikke er et tilfælde. Derfor vidner systemet i dette univers om, at det har en Skaber, og at Han har et formål med at skabe det. Det er ikke sådan, at Han har forladt det efter skabelsen. En ulykke er en hændelse uden nogen rækkefølge; men alt, hvad der har en rækkefølge, kan ikke kaldes en ulykke."

Hvordan kan man føle behov for religion?

"Kort sagt har menneskeheden skabelse et formål, og religion er til for at forbedre menneskeheden. Men der er mange fordele, som man ofte ikke er klar over. For eksempel, da jernbanen endnu ikke var opfundet, følte vi ikke behov for den, men når jernbanen nu er opfundet, bliver [det land, hvis] regering ikke har en jernbane, beskyldt for, hvorfor de ikke

gjorde det lettere for [deres befolkning] at opfylde et sådant behov. Desuden, da postsystemet endnu ikke var indført, følte man ikke engang behov for det, men da det kom til, blev der gjort indsigelser de steder, hvor det ikke blev stillet til rådighed. På samme måde føler man ikke behovet, før man opnår [den sande forståelse af] Gud, men når man opnår den, kan man ikke fornægte Hans væsen og kan ikke tilbringe sit liv i sand essens uden Ham. Spørgsmålet om behovet for religion er således knyttet til Guds eksistens. Hvis der er en Gud, så er der også brug for religion."

Beviset for Guds eksistens

"Nu opstår spørgsmålet om hvad der er beviset for [Guds eksistens], og hvis der er en Gud, hvilken indvirkning har Han så på os? Da det er en etableret kendsgerning, at alt har en indvirkning, bør Gud derfor også have en indvirkning. [...] Hvis der er en Gud, og Han har skabt os, bør vi også finde beviser for det, for hvis Han ikke har nogen forbindelse med os, ville Hans tilbedelse være meningsløs. Men det er en realitet, og som jeg allerede har gjort klart, er der en Gud, og den

Gud belønner dem, der skaber en forbindelse til Ham, og straffer dem, der er ulydige mod Ham. Han manifesterer Sine egenskaber. Han er ikke tavs, faktisk leder Han sine tjenere til de stier, der fører dem til Hans nærhed."

"Alle religioner fortæller os, at deres grundlæggere kommunikerede med Gud. Sikherne præsenterer deres guruer, og tilhængerne af forskellige andre religioner præsenterer deres hellige personer; men de præsenterer alle [eksemplet på] deres hellige personer fra fortiden. Muslimerne tror også på, at Den Hellige Profet [Muhammad] kommunikerede med Gud, og de troede på, at Gud taler til Sine elskede. Men efter en tid begik de en fejl og begyndte at hævde, at Gud er holdt op med at tale [til sine tjenere]." [Note af redaktion: Islams Ahmadiyya Menighed lægger stor vægt på at Gud stadig sender åbenbaring, hvorimod synspunktet, at Han ikke sender åbenbaring længere, er et synspunkt blandt andre muslimer udover Islams Ahmadiyya Menighed.]

Islams overlegenhed i forhold til alle andre religioner

"I begyndelsen af alle religioner havde deres tilhængere en tro på, at Gud talte, og nu viser deres fornægtelse, at disse religioner ikke er i deres sande form. Men islam præsenterer stadig denne kendsgerning, som er essensen af religion, og som har været det karakteristiske træk ved alle religioner, dvs. den guddommelige kommunikation. Derfor har Gud i denne æra formidlet Sit ord gennem Den Lovede Messias, og det er ikke ophørt efter ham, men fortsætter snarere ved Guds nåde." (Al Fazl, 14. marts 1921, s. 3-4)

Den Lovede Reformator fremlagde derefter [også] sit eget eksempel som bevis på, at Gud Den Almægtige også taler til Sine tjenere i denne æra.

Den Lovede Messias' profetier er bevis på Guds eksistens

Hans Hellighed fortsatte:

"Da Den Lovede Messias hævdede, at han var blevet udpeget af Gud, og at Han havde talt til ham, begyndte alle - venner og fjender - at modarbejde ham. I selvsamme Lahore

blev han angrebet med sten, og en gang i Amritsar kastede offentligheden sten efter ham. Det kristne præsteskab lagde sag an mod ham og beskyldte ham for mordforsøg, og alle sluttede sig sammen i modstand mod ham. Men Gud havde forudsagt ham disse vanskeligheder og sagt, at de alle ville blive lindret, og at han ville blive reddet fra at blive skadet. Derfor blev det opfyldt med Guds nåde. Verden ønskede at udslette hans fællesskab, men det lykkedes ikke, og hans fællesskab fortsatte med at blomstre. Han sagde, at han var en ydmyg person og ikke besad nogen verdslig ære, berømmelse, magt eller styrke, men hans Gud havde fortalt ham, at han vil blive hædret, og at hans tilhængere vil sprede sig over hele verden. Se nu, på hvor fantastisk vis dette er ved at gå i opfyldelse." [Note af redaktion: Islams Ahmadiyya Menighed har i dag spredt sig til næsten alle lande i verden, har millioner af tilhængere verden over, og i 2001 erklærede World Christian Encyclopedia retningen som den hurtigst voksende større islamiske retning på verdensplan [1]].

"På samme måde blev han forud-fortalt om

pestens spredning i landet, og at den ville komme ind i selv Qadian [hans hjemby], men hans hus ville blive beskyttet. Derfor kom pesten ind i omgivelserne omkring hans hus, men det blev beskyttet af Gud hele tiden."

"Dette er fordelene i denne verden, som man opnår gennem religion. Desuden er fordelene i det hinsidige i overflod, som ikke kan tælles, og som gives efter dette liv, ligesom man opnår uddannelse nu til gavn for fremtiden. Det er ikke sådan, at ens studier er spild af tid. Det er således tydeligt, at der er behov for religion, og hvis man handler efter den på en korrekt måde, som islam lærer, opnår man helt sikkert [den sande forståelse af] Gud. Desuden vil den, der skaber en forbindelse til Gud i denne verden, i sidste ende opnå fordelene ved den og også blive belønnet for den i fremtiden."

"Det andet punkt i forhold til en bestemt sag er de karakteristiske træk, den har. Vores påstand er, at islam omfatter sådanne særpræg, som ikke findes i nogen anden religion. I øjeblikket kan de negative resultater, der manifesterer sig på grund af nutidige muslimers handlinger, ikke bruges til at gøre indsigelse

mod islam, da de sker på grund af handlinger, der er i modstrid med den vej, som islam lærer." (Al Fazl, 14. marts 1921, s. 4-5)

Herefter blev følgende spørgsmål stillet:

Også i andre religioner finder man sådanne mennesker, der kommer med profetier; i dette tilfælde er det ikke islams særkende. Udbredelsen af Hr Mirza [Ghulam Ahmad]s bevægelse beviser ikke hans sandfærdighed, da Lenin også opnåede stor succes i Rusland.

Den Lovede Messias' profetiers særegne status

Den Lovede Reformator gav følgende svar: "Svaret på det første spørgsmål er, at selvom tilhængerne af nogle religioner er imod at fremsætte profetier, offentliggør de i nogle tilfælde deres forudsigelser. Men de hævder ikke, at det er deres religions lære og kendetegn. De siger snarere, at 'vores viden tyder på dette'. Alle astrologer siger: 'Vi kommer med forudsigelser på baggrund af vores viden, ikke [gennem nogen viden] fra Gud'.

Europæerne, som er specialister på dette område, kalder sig ikke repræsentanter for nogen religion, men erklærer snarere, at deres forudsigelser er et resultat af deres viden, og siger, at alle, der vil praktisere og lære det - uanset deres baggrund eller religion - vil være i stand til at lave forudsigelser."

"Desuden er de forudsigelser, som sådanne mennesker kommer med, og som også går i opfyldelse, af en sådan art, at deres midler allerede er skabt på forhånd. For eksempel: En studerende studerer hver dag og er meget intelligent. En af hans nærmeste siger: 'Han vil bestå eksamen', og så sker det i virkeligheden. Det er ikke noget særligt, det er snarere et gæt. Og nogle gange går gætte-rier også i opfyldelse. Men en sådan sag, hvis midler endnu ikke er skabt, men hvor den fremherskende situation modsætter sig det - for eksempel om en dreng, der ikke går i skole, og nogen siger: 'Han vil bestå den eksamen' - det vil være en profeti. Så hvis en sag har to, tre eller fire aspekter, og et bestemt aspekt forudsiges [til at ske], og det går i opfyldelse, så vil det blive kaldt en profeti. [...]"



Et billede af Haleys Komet taget i 1986 (Kilde: NASA). I 1910 opstod der stor bekymring, da astronomer forudså, at jorden ville passere igennem kometens hale. Hvad der i sidste ende skete var ikke forventet af forskere.



Islams Ahmadiyya Menighed findes i dag i næsten alle lande i verden. Her ses et billede fra bevægelsens årlige forsamling i Storbritannien.



Billede: Den Lovede Messias Mirza Ghulam Ahmad, grundlæggeren af Islams Ahmadiyya Menighed. Utallige gange i sit liv viste han tegn på Guds eksistens gennem sine bønners mirakuløse opfyldelse.



Mange brugervisse muslimers dårlige opførsel som belæg for ikke at anse islam som en gavnlig religion. Men da sådanne muslimers dårlige opførsel er i modstrid med Koranens lære, er det ikke islam de praktiserer. Sand islam er hvad der fremlægges i Koranen. Anklagen mod dem er på grund af handlinger, der modstrider islams sande lære (Billede: Alena Darmel på pexels.com).

"Astrologernes forudsigelser har ikke flere aspekter, og de kan ikke engang forudsige deres egen skæbne, hvis deres specifikke forudsigelse går i opfyldelse. Nogle gange forudsiger de et jordskælv eller en epidemi, men bliver også selv dens ofre. Men dette er ikke tilfældet med profeternes profetier. De fremlægges under ugunstige omstændigheder, som rummer flere aspekter samt ære og magt."

Delingen af Bengalen og dens omvendelse

"Se for eksempel på Den Lovede Messias' profeti om Bengalen. Da det [britiske] parlament havde besluttet at fortsætte med delingen af Bengalen [sanktioneret i juni 1905, og den trådte i kraft i den følgende oktober], og bengalerne var blevet skuffede, fremlagde Den Lovede Messias på tidspunktet en profeti [den 11. februar 1906] i overensstemmelse med viden fra Gud Den Almægtige:

"pehle bangala ki nisbat jo kuch hukm diya giya tha, ab un ki diljui ki jai gi" [urdu]

'Med hensyn til den ordre, der er blevet udstedt med hensyn til Bengalen, vil de nu blive

trøstet.' (Tadhkirah [engelsk], s. 821-822)

"Denne nyhed blev modtaget af bengalerne med en sådan forbløffelse og undren, at en bengalsk avis [Prakash of Dhaka, 6. marts 1906] skrev, at regeringen gentagne gange havde erklæret, at de havde besluttet at fortsætte med den lov, der var blevet vedtaget, og at der ikke kunne blive tale om nogen form for ændring, men en mand fra Punjab siger, at bengalerne 'nu vil blive trøstet'." (Al Fazl, 14. marts 1921, s. 5)

The Indian Daily News skrev under overskriften "Partition of Bengal: Gazette Extraordinary":

"A Gazette Extraordinary indeholder en lang resolution om den bengalske delingsplan. Virkningen af de forslag, der er opnået enighed om, og som nu er ved at blive indført, vil være som følger: En ny provins vil blive oprettet med status af et løjtnant-guvernørskab, bestående af Chittagong, Dhaka og Rajshahi divisionerne i Bengalen, distriktet Malda, staten Hill Tipperah og det nuværende Chief Commissionership i Assam. Darjeeling vil forblive i Bengalen for at bevare de forbindelser, som er højt værdsat i begge områder.

Provinsen får titlen Østbengalen og Assam. Dens hovedstad vil være i Dhaka med et sekundært hovedkvarter i Chittagong." (Tillæg til The Indian Daily News, 20. juli 1905, s. 14) Indian Daily News skrev under overskriften "En profeti om bengalerne":

"Hr Muhammad Sadiq, redaktør af Badr Qadian (Punjab) [en tilhænger af Den Lovede Messias Mirza Ghulam Ahmad], skrev til Indian Mirror - Under et separat omslag: 'Jeg beder om tilladelse til at sende en kopi af Badr, dateret 16. februar 1906. På side 2 i den vil I læse [overskriften] En profeti om Bengalen, som er en åbenbaring til Den Lovede Messias, dateret 11. februar 1906. Åbenbaringen er på urdu, og ordene betyder følgende:

Med hensyn til den ordre, der er blevet udstedt med hensyn til Bengalen, vil de nu blive trøstet.

Mirza Ghulam Ahmad, lederen af Qadian, hævder at være Guds profet og sendebud i disse tider. Han er muslimernes Mahdi, de kristnes Messias og hinduernes Krishna. Hans mission er universel. Han har omkring 300.000 tilhængere, og antallet stiger hurtigt. I den ovenfor citerede profeti er der en

mulighed, som Den Mægtige Gud har tilbudt bengalerne, for at kende og anerkende deres gudbenådede og inspirerede reformator." (The Indian Daily News, 1. marts 1906, s. 17)

Hans Hellighed fortsatte:

"Men på trods af disse beslutninger blev Guds dekret opfyldt, og der blev foretaget en ændring i dommen for at 'trøste' bengalerne." (Al Fazl, 14. marts 1921, s. 5)

Kong George V meddelte ved Delhi Durbar den 12. december 1911, at Østbengalen vil blive indlemmet i det bengalske præsidentembede.

En nyhedsrapport sagde:

"Lord Curzon præsenterede et noget smertefuldt skue, da Lord Morley uden nogen advarsel, uden et hint eller en hvisken, kastede den knusende nyhed i ansigtet på ham i Overhuset, at delingen af Bengalen var blevet tilbagekaldt. Således så Lord Curzon sin politik, sin stolthed og sit omdømme med ét slag ligge i ruiner omkring sig; et sammenbrud så pludseligt, ødelæggende og fuldstændigt, som hvis han var et træ ramt af lynet eller en

bom revet ned af jordskælvet." (Reynolds's Newspaper, 24. december 1911, s. 7)

Fremskridt

Efter at have nævnt den storslåede opfyldelse af flere andre af Den Lovede Messias' profetier, sagde Hans Hellighed:

"Det er forkert at antyde, at 'eftersom en bestemt anden person også har gjort fremskridt, kan Hazrat Mirza [Ghulam Ahmad] Sahibs fremskridt ikke være et tegn på hans sandfærdighed'¹, for hvis nogen anden har gjort fremskridt, havde de ikke forud for deres fremskridt fremlagt hævdelser om, at 'jeg vil opnå fremskridt'. [...] Men Hazrat Mirza Sahib havde annonceret sin påstand på forhånd og opnåede fremskridt i overensstemmelse hermed." (Al Fazl, 14. marts 1921, s. 5)

Det øverste foredrag

Hans Hellighed Den Lovede Reformator sagde videre:

"Hazrat [Mirza Ghulam Ahmad] Sahibs tale [med titlen "Islams lære og Filosofi"] blev læst op på Konferencen for store religioner i Laho-

¹ Hazrat: Urdu for Hans Hellighed. Sahib: Urdu for Hr.

re, hvor han på forhånd havde meddelt gennem en annonce, at hans tale ville være de andre overlegen." (Al Fazl, 14. marts 1921, s. 5)

Dette skrift blev udgivet den 21. december 1896 med titlen "Sacha'i ke taalibon ke liay aik azeem-ush-shaan khush-khabri" - En strålende glædelig nyhed for dem, der søger sandheden [og sagde]:

"Et skrift skrevet af mig om Den Hellige Korans kvaliteter og mirakler vil blive læst op på den store konference for religioner, der afholdes i Lahores rådhus den 26., 27. og 28. december 1896. Dette dokument er uden for rækkevidde af menneskelige evner og er et guddommeligt tegn, der er blevet forberedt med Guds særlige støtte. [...] Gud Den Alvidende har informeret mig ved en åbenbaring, at denne tale vil rage op over alle andre. Det indeholder så meget [guddommeligt lys] af sandhed, visdom og indsigt, at det vil forbløffe tilhængerne af andre trosretninger, hvis de er til stede og lytter til det fra start til slut. De vil ikke være i stand til at matche dens kvaliteter fra deres egne bøger, uanset om de er kristne, fra Ariya-bevægelsen, er

sanatan-dharmister eller andre; for Gud har bestemt, at lyset fra Hans hellige bog skal manifesteres den dag." (Majmu'ah-e-Ishti-harat [2019], bind 2, s. 171-172)

Den Lovede Messias' oplæg blev læst op ved konferencen, og den tildelte tid udløb [uden at hans oplæg kunne færdiggøres], men det tiltrak sig så stor interesse fra deltagerne, der tilhørte alle religioner, at de bad arrangørerne om at forlænge tiden, og en anden taler, Maulvi Abu Yusuf Mubarak Ali, tilbød at give sin tid til Den Lovede Messias' oplæg. Men da oplægget ikke engang blev færdigt i løbet af den forlængede tid, foreslog deltagerne at forlænge konferencen med endnu en dag. Således blev konferencen også forlænget til den fjerde dag, hvilket gjorde det muligt at læse hele talen op. Hele denne episode er nævnt i den officielle rapport fra denne konference med titlen 'Report Jalsa-e-Azam Mazahib'" (Dharam-Mahotso).

Hans Hellighed Den Lovede Reformator fortsatte: "Derfor stod hans foredrag over alle andre foredrag der blev læst op under denne konference, og modstanderne anerkendte også denne kendsgerning."



Staten Vest Bengalen og Republikken Bangladesh, som ses på kortet, hed tidligere Bengalen. I 1905 besluttede den britiske vicekonge Curzon at splitte Bengalen, men i 1912 måtte delingen annulleres. Dette var forudsagt i en guddommelig profeti. (Kilde: Encyclopedia Britannica).



Billede: Den Lovede Messias Mirza Ghulam Ahmads sensationelle tale og bog "Islams lære og filosofi"

"Er det i nogens hænder at komme med en meddelelse på en sådan måde? Hvordan kan et menneske [uden Guds hjælp] påstå, at fortalerne for alle andre religioner ikke vil være i stand til at hamle op med ham?" (Al Fazl, 14. marts 1921, s. 5)

Kilder

[1] Barnett, B. David, George T. Kurian, Todd M. Johnson. World Christian Encyclopedia - A comparative survey of churches and religions in the modern world (2nd ed.) Vol 1. Oxford University Press, 2001.

Vores Gud – En Levende Gud: Eksempler på et levende forhold til Gud

Af Ehsan Ahmad Syed

Teolog ved Islams Ahmadiyya Menighed i Storbritannien



Billede: Løftede hænder, indikerende bøn til Gud, som når nogen ydmygt tigger om noget (kilde: Faseeh Fawaz på Burst)

Om forfatteren

Ehsan Ahmad Syed er en danskfødt islamteolog, der efter gymnasiet rejste til England og tog en 7-årig uddannelse i islamisk teologi. Efter endt uddannelse bosatte han sig i England, hvor han i dag arbejder for islams Ahmadiyya Menighed i Storbritannien.



*"Bed til Mig, og Jeg vil
svare jer"
(Den Hellige Koran)*

Artikel

[Note af redaktion: Af hensyn til pladsmangel er nogle dele af artiklen udeladt]

Denne tid er præget af ateisme og gudsbenægtelse [1]. Flere undersøgelser viser, at religion ikke har den store betydning for danskerne. I en tid, hvor nyateismen vinder frem, og hvor gudstro og religion ikke har nogen særlig betydning, stilles der ofte spørgsmålstegn ved om vi overhovedet har brug for religion i det 21. århundrede.

Islam er troen på, at Guds eksistens er essentiel og grundlæggende. Men denne tro er ingen blind tro uden beviser. I en sand troendes liv vil der dagligt forekomme hændelser, som for ham eller hende beviser, at Gud findes. Dette kan være i form af bønner, der bliver opfyldt eller, at de bliver hjulpet i situationer, hvor intet verdsligt middel har været involveret. En person, som benægter Guds eksistens vil måske kalde det tilfældigt eller et lykketræf. Men de, som tror på Gud har vished om, at der er et højere væsen, Som har vist dem tegn på Sin nåde.

I denne artikel vil jeg give eksempler på folk, der i praksis har oplevet hvordan Gud hjælper

dem i nød, og hvordan Han accepterer deres bønner.

Den Lovede Messias' komme og forholdet til Gud

I denne tidsalder er den person, der havde det tætteste og mest levende forhold til Gud Den Lovede Messias [Mirza Ghulam Ahmad] (as) [Note: "as" er en forkortelse for 'alaihi-salam, som betyder 'fred være med ham', og "sa" er en forkortelse for sallallahu 'alaihi wa sallam, dvs. 'Guds fred og velsignelser være med ham']. Vi kan se, hvordan den guddommelige hjælp altid var med ham.

Det nævnes i en hadith, at Muawia Bin Murrah beretter fra sin far, at Profeten [Muhammad] (sa) sagde:

"Der vil i min Ummah altid være en gruppe, som vil modtage guddommelig hjælp. Den der forlader denne gruppe, vil ikke kunne skade dem. Sådan vil Allah gøre indtil dommedag."

[2]

Denne gruppe er uden tvivl Den Lovede Messias' menighed. Vi kan yderligere se i de åbenbaringer, som han modtog, at Gud lovede at

sende Sin hjælp. Et sted siger Gud [til ham]:

“The days shall come when God shall help you.”

[3]

Dansk oversættelse: "De dage skal komme når Gud vil hjælpe dig."

Vi kan se, hvordan Gud på forskellige måder hjalp Den Lovede Messias (as). Der er eksempler, på at modstandere forsøgte, at nedværdige ham, men ikke lykkedes med det. Derudover kan vi se, hvordan han alene via Guds hjælp, ved forskellige lejligheder, viste sin storslåede intellektuelle kapacitet. Yderligere forudsagde han, at der ville komme forskellige jordskælv og andre naturkatastrofer, som ville være et tegn på hans sandhed. Ved andre lejligheder kan vi se, at hans bønner blev opfyldt, hvor det ellers virkede umuligt. Alt dette bevidner det tætte forhold han havde til Gud og er et bevis på Guds eksistens.

Det var netop hans mission at fortælle folk om Guds eksistens og få dem til at etablere et levende forhold til Ham. Han skriver:

"Det formål jeg er blevet sendt med fra Gud er, at jeg, ved at fjerne afstanden, som er opstået i forholdet mellem Gud og Hans skabninger, skulle genoprette et forhold af kærlighed og

hengivenhed." [4]

Et andet sted siger han:

"Jeg er blevet sendt for at styrke troen og for at bevise Guds eksistens overfor folk, da de er blevet svage i troen." [5]

Mirakuløs frikendelse i retssag

Mange hændelser i Den Lovede Messias' liv illustrerer hans tætte forhold til Gud, og der kan gives utallige eksempler på modtagelse af guddommelig hjælp. Men Den Lovede Messias (as) har selv fremhævet fem særlige episoder i sit liv, hvor Guds særlige hjælp var med ham [6] [Note af redaktion: Af hensyn til pladsmangel fremlægges kun 1 af disse episoder her].

Den første episode var, da Dr. Martin Clark anklagede Den Lovede Messias (as) for at have sendt en person, Abdul Hamid, for at slå ham ihjel. Abdul Hamid erklærede ligeledes at være blevet sendt af Den Lovede Messias (as) med dette formål. Retten i Amritsar udsendte derfor en arrestordre på Den Lovede Messias (as) den 1. august 1897.

Men seks dage senere den 7. august 1897 fandt de ud af, at de ikke have beføjelse til at udsen-

de denne ordre, som var blevet sendt seks dage tidligere. Årsagen var, at den anklagede person, Den Lovede Messias (as), ikke boede i det distrikt, hvor arrestordren var blevet sendt fra. De gav derfor besked til retten i Gurdaspur distriktet, at den ordre, der blev sendt seks dage forinden, ikke var korrekt, og at de ikke behøvede at arrestere Den Lovede Messias (as), men kunne nøjes med blot at tilkalde ham i retten. Følgelig blev han kaldt til retsmøde den 10. august 1897.

Under retsmødet udviste dommeren stor respekt overfor Den Lovede Messias (as) og sagde, at han troede på hans uskyld, og gav ham tilmed en stol at side på, hvilket var et tegn på stor respekt. Efter retsmødet frifandt dommeren Den Lovede Messias (as) [7].

I denne begivenhed er der flere tegn, der viser, hvordan Gud hjalp Den Lovede Messias (as). For det første, at den arrestordre, der blev sendt den 1. august 1897, ikke blev implementeret i løbet af de seks dage, før den blev revideret. For det andet, at arrestordren blev annulleret til en tilkaldelse. For det tredje, at Abdul Hamid, der først anklagede Den Lovede Messias (as) for at sende ham til Amritsar for at slå Dr.

Martin Clark ihjel, senere tilstod, at hans første udsagn var sagt som følge af pres fra de kristne, som havde truet ham på livet. For det fjerde, at de modstandere, der havde håbet på at se Den Lovede Messias (as) blive ydmyget i retten, selv oplevede stor nedværdigelse.

Men det centrale er, at Gud før alt dette have åbenbaret til Den Lovede Messias (as), at dette ville ske, og at Gud ville hjælpe ham, og ikke lade ham blive ydmyget.

"Sig at Jeg er nær"

[...] Et stort tegn på et levende forhold til Gud er, at ens bønner bliver opfyldt. I denne henseende ser vi hvorledes Den Lovede Messias (as) gang på gang oplevede, at hans bønner blev opfyldt. Han kom i en tid, hvor muslimer generelt ikke troede på en åbenbarende Gud, og nogle troede endda ikke på, at bønner går i opfyldelse. I en sådan tid skrev han, at islams særtegn netop var, at den indebar tro på en Gud, der opfylder bønner. Han skriver et sted:

"Husk på, at det er islams privilegium og fryd, at den har læren om bønnen. Forsøm derfor ikke dette og bliv aldrig træt af at bede. Derudover er bønnen et ypperligt eksempel på Guds

eksistens. Gud siger således et sted:

Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qareeb. Ujee-
bu da'watad-Da'i iza da'aan

[Dvs.] Når mine tjenere spørger dig, hvor Gud er? Og hvilket bevis der er på det? Så sig, at Han er meget nær. Beviset er, at når en bedende påkalder Mig, besvarer Jeg [hans kald]. Nogle gange via sande drømme og andre gange via visioner eller åbenbaringer. Via bønner bliver man bekendt med den guddommelige magt og styrke og indser [samtidigt], hvor Almægtig Han er, [og] at Han er i stand til at løse problemer."

Mirakuløs helbredelse

[...] Vi kan ligeledes se, hvordan folk blev helbredt for fysiske lidelser ved Den Lovede Messias' bønner. Hans søn Hr Mirza Bashir Ahmad beretter:

"Hr Hazrat Mir [Hr Mir Muhammad Ishaq], var engang meget syg og hans tilstand var kritisk. Lægerne havde tilmed opgivet alt håb. Da Den Lovede Messias (as) gik i gang med at bede til Gud, fik han følgende åbenbaring: Salamun Qaulam Mir-Rabir-Rahim [8], altså, at din bøn

er blevet accepteret og Den Barmhjertige og Nådige Gud giver dig glædeligt budskab om dette barns ve og vel. Kort efter blev Hr Hazrat Mir rask, hvilket ikke var forventet og Gud gav ham helbredelse via Sin Messias' bøn." [9]

Tiltrængt regn

Endnu et eksempel på en bøn der gik i opfyldelse, finder vi i følgende beretning. Hr Sheikh Muhammad Hussain, pensioneret dommer fra Islamia Park Lahore, skriver:

"Engang da Hans Hellighed (as) boede i Hr Mian Charagh Dins hus i Lahore, var det januar måned, jeg husker ikke hvilket år. Klokken var ti om aftenen og det havde ikke regnet det år. En fra forsamlingen sagde 'Deres Hellighed, bed for, at det skal regne. For der er udsigter til tørke, hvis ikke det regner [snart]!' Hans Hellighed hverken bad eller svarede den pågældende person, hvorefter folk igen begyndte at tale om andre ting. Derefter bad den samme eller en anden person igen Hans Hellighed om at bede for, at det skulle regne. Men endnu engang rettede Hans Hellighed ingen opmærksomhed mod dette. Da en person tredje gang bad Hans Hellighed om at bede for, at det skul-

le regne, løftede Hans Hellighed hænderne og begyndte at bede. På det tidspunkt skinnede månen og himlen var klar. Men så snart Hans Hellighed løftede hænderne kom en lille sky til syne på himlen og det begyndte så småt at regne. Da Hans Hellighed var færdig med at bede, hørte det også straks op med at regne. Det varede kun i få minutter, og der var klar himmel." [10]

Arabisk gennem åbenbaring

Et eksempel på en bøn der gik i opfyldelse finder vi i form af et intellektuelt mirakel. Hr Yaqoob Ali Irfani skriver:

"I de tidlige dage havde Den Lovede Messias (as) ikke skrevet nogle bøger på arabisk. Alle bøger var enten på urdu eller der var digte på persisk. En gang sagde Hr Hazrat Maulvi Abdul Karim: 'Deres Hellighed, De bør også skrive noget på arabisk.' Den Lovede Messias (as) svarede meget simpelt, at han ikke kunne arabisk. Hr Maulvi Abdul Karim, var en meget uformel person. Han sagde: 'Hvornår har jeg sagt, at De kan arabisk? Mit formål er, at Deres Hellighed skal tage op på Toor-bjerget og bringe noget derfra' [altså, at Hans Hellighed (as) skulle bede

Gud om hjælp til dette]. Hvortil Hans Hellighed svarede: 'Ja, jeg vil bede.'

Derefter forlod han stedet, og da han kom tilbage, sagde han med et smil: 'Maulvi Sahib! Jeg har bedt og er begyndt at skrive på arabisk. Det virker til at være meget nemt. Det første jeg har skrevet er et digt. Jeg har skrevet 100 vers, som jeg har medbragt. Lyt venligst [til dem]! Dette var det første skrift, som Den Lovede Messias (as) skrev på arabisk og er trykt i bogen Ayeena Kamalaat Islam. Derefter skrev han flere bøger på arabisk og udfordrede alle samtidens lærde personer til, at de skulle skrive noget på arabisk, der var lige så stilistisk og retorisk elegant samt lige så fyldt med mening, visdom og sandhed. Men ingen var i stand til at tage denne udfordring op." [11]

Der er et hav af eksempler på Den Lovede Messias' bønners opfyldelse. Her har jeg blot gengivet nogle få beretninger som eksempler.

Dernæst kan vi se, at det ikke kun var Den Lovede Messias (as) der havde et levende forhold til Gud, men også dem der fik velsignelsen af at følge ham fik del i disse velsignelser. De havde også et nært forhold til Gud, og Gud hjalp dem og accepterede deres bønner.



Grundlæggeren af Islams Ahmadiyya Menighed Den Lovede Messias Mirza Ghulam Ahmad (siddende midt i billedet i mørk frakke, sammen med nogle af sine tilhængere) oplevede opfyldelsen af bønner på mirakuløs vis utallige gange i sit liv. En af disse gange var da en af hans modstandere, den kristne missionær Dr Martin Clarke, hev ham i retten ved på falsk vis at anklage ham for mord. Dette var en farlig konspiration, men Gud reddede ham på mirakuløs vis og ærede ham.



Gud lærte Den Lovede Messias Mirza Ghulam Ahmad det arabiske sprog på mirakuløs vis. Derefter skrev han flere bøger om islam på det fineste arabisk og udfordrede verden til at skrive noget lig det, men ingen kunne hamle op med ham (Billede: En samling af bøger af Den Lovede Messias Mirza Ghulam Ahmad).

"Det første spørgsmål vil blive fortalt"

En af Den Lovede Messias' disciple var Hr Master Abdul Rehman. Han var tidligere sikh, men blev senere muslim. Han fortæller om en hændelse, hvor hans bønner blev opfyldt.

Han siger, at han i 1908 var studerende i Central Training College Lahore. Blandt hans medstuderende var der både hinduer, muslimer og 4-5 kristne. En af de kristne var Yousuf Jamal-ul-Din, der var konverteret fra islam. Disse kristne inviterede ham en dag til te og sagde, at han havde taget et stort skridt ved at gå fra at være sikh til muslim. Han skulle nu tage det næste skridt og blive kristen. Dette ville også gavne hans økonomiske situation. Derpå svarede Hr Master Abdul Rehman, at han kun var søgende efter en levende Gud. Hvis dette var muligt i kristendommen ville han blive kristen. Yousuf Jamal spurgte, hvad han mente med en levende Gud. Han svarede, at:

"Der står i Bibelen at 'den, som banker på, lukkes der op for' og 'den, som søger, finder.' I Koranen står der ligeledes, at Allah svarer den nødstedtes bøn. Hvis I kan vise disse velsignelser i kristendommen, vil jeg blive kristen." [12]

Yousuf Jamal svarede, at ifølge Vedaerne, Bibe-

len og Koranen kan der ikke længere modtages åbenbaring. Han sagde yderligere, at Gud nu kun hører og ser, men ikke taler. Hr Master Abdul Rehman sagde at:

"Det væsen, Der kan høre og se, kan også tale. Jeg har netop modtaget en åbenbaring: 'Det første spørgsmål vil blive fortalt.'" [13]

Han forklarer efterfølgende at:

"Da jeg tre dage senere lå i min seng, blev jeg vist matematik-eksamenen i en vision. Men jeg huskede efterfølgende kundet første spørgsmål, som jeg noterede. Under eksamen tre uger senere kom det spørgsmål, som jeg havde fortalt [til de andre studerende], hvilket forbløffede de resterende studerende. En person, Abdul Hamid M.A., der var skoleleder, (og som) var i praktik det pågældende sted, var ateist. Han blev overbevist om Guds eksistens efter denne hændelse. Andre sagde, at det der var sket, var en tilfældighed." [14]

"Det er en dreng - en dreng"

Alle begyndte nu at bede Hr Master Abdul Rehman om at fortælle om noget af det usete. Han svarede, at han ville bede til Gud. Han sag-

de, at: "I en af de følgende dage fik jeg denne åbenbaring: 'Det er en dreng - en dreng. Ikke en pige.' Altså, at Gud ville skænke os en søn. De studerende spurgte via en anden [ahmadi-muslimsk] studerende Hr Sufi Ghulam Muhammads kone i Qadian om situationen i mit hjem. Hun skrev, at Master Sahibs kone er gravid i anden eller tredje måned og vil give besked, når en dreng ville blive født. I april 1909, omkring vores årlige eksamen, kom meddelelsen. Yousuf... fortalte, at Hr Sufis kone har sendt mig dobbelte lykønskninger, da jeg både havde fået en søn og profetien i åbenbaringen ligeledes var blevet opfyldt. Jeg inviterede derefter mine venner til middag og sagde, at hvis I går i kirke, tempel eller hinduistiske tilbedelsessteder i 15 år, og ikke modtager noget svar på jeres bøn, bør I forstå, at det ikke er Gud I tilbeder, men derimod en falsk Gud som I selv har lavet.... jeg sagde, at I nu skriftligt skal bevidne [forudsigelserne om min bøns opfyldelse.] Men de [Yousuf Kahan og Peter ji] kom med forskellige bortforklaringer, hvorpå jeg sagde, at hvis I bevidner vil I bestå jeres eksamen, ellers vil I dumpe... Da vores eksamensresultat kom, bestod alle på nær de to." [15]



Master Abdul Rehman fortalte selvsikkert sine klassekammerater, at Gud ville åbenbare det første spørgsmål i deres kommende matematik-eksamen til ham. Tre dage senere fik han vist eksamenspapiret til den pågældende matematikeksamen i en vision. Han huskede det første spørgsmål og noterede det. Det var præcist det samme spørgsmål, der stod som det første spørgsmål til deres eksamen.

"Det passer ikke. De er i live. Tag hjem og kig i posten"

Hr Sheikh Zainul Aabideen og Hr Hafiz Hamid Ali [2 disciple af Den Lovede Messias Mirza Ghulam Ahmad] fortæller om deres rejse til det østlige Afrika:

"Vi gik ombord på skibet og der var 1000 mennesker sammen med os. Der var stadig et par dage til vi skulle nå Afrika da kaptajnen omkring midnat meddelte, at vi var midt i en kraftig storm. Skibet havde lidt skade og der var ingen mulighed for at reparere det. Folk ombord skulle derfor bede. Min bror Hamid Ali (ra) vækkede mig ["ra" er en forkortelse for radi-Allahu 'anhu på arabisk og betyder "Må Allah være tilfreds med ham"]. Jeg spurgte hvorfor folk græd? På den betingelse, at jeg ikke ville udvise sorg, fortalte Hr Hafiz mig hvad der var sket, og sagde, at jeg skulle bede. Jeg sagde, at det var umuligt, at vores skib ville synke, siden der var to af Messias' (as) disciple ombord. Guds udsendte [Den Lovede Messias (as)] har givet mig det glædelige budskab, at I to brødre skal tage til Afrika, drage stor fordel derfra og komme sikkert tilbage. Min bror Hamid Ali sagde, at det kan være, at Hans Helligheds (as) ord har

en anden betydning og skal fortolkes. Jeg sagde, at det absolut ikke kunne være sådan. Det er min tro, og jeg har absolut vished om, at det jeg har hørt fra Hans Helligheds (as) mund, er hvad der vil ske. Efterfølgende bad vi. Omkring halvanden time senere meddelte kaptajnen, at de nu var i sikkerhed og skibet var udenfor fare. Fire dage senere nåede vi frem til det østlige Afrika og skibet lå ved kaj i otte dage. Derefter sejlede det mod Zanzibar og sank en dag senere. Min onkel Hr Shahabuddin læste denne nyhed i en avis i Batala, mens han var i gang med at købe ind. Han fortalte dette til min bror Faqeer Ali, men sagde, at han ikke skulle tale om det derhjemme, men give Den Lovede Messias (as) besked. Begge tog til Qadian og begyndte at græde, da de mødte Hans Hellighed (as). Hans Hellighed (as) spurgte om årsagen til deres gråd. Derefter fortalte de, at vi begge var druknet. Hans Hellighed (as) sagde: 'Det passer ikke. De er i live. Tag hjem og kig i posten. Der vil være et brev fra jeres brødre. Der er også et brev på vej til mig. Hvis jeg modtager brevet først vil jeg give det til jer, hvis I modtager det først, skal I give det til mig.'" [16]

En nutidig opfyldelse af Profeten Daniels drømmetydning

Hr Maulana Sadiq Sumatri [som var missionær ved Islams Ahmadiyya Menighed] beretter, at under anden verdenskrig havde Japan besat Indonesien. På daværende tidspunkt var japanerne ikke længe om at dræbe nogen, hvis de fik mistanke om dem. En dag kom en person til Hr Maulana og sagde, at den japanske regering havde besluttet at slå ham ihjel. Årsagen var, at de havde indgivet to klagepunkter mod Hr Maulana Sadiq. For det første, at Ahmadiyya Menigheden priste den engelske regering. For det andet, at alle de lærde personer i Sumatra havde tilkendegivet, at Japans krig mod England og USA var en religiøs hellig krig, mens Hr Maulana Sadiq ikke havde gjort sådan.

Hr Maulana beretter, at han derefter begyndte at bede inderligt. På den fjerde dag kort før morgenbønnen lagde han sig til at sove. Han så i en drøm, at han skulle læse Daniels Bogs femte kapitel. Da han åbnede det femte kapitel indeholdte det en drøm, som kongen Belsazzar havde set. Han bad forskellige folk om at tolke drømmen for ham, men ingen kunne tolke den. Til sidst blev Profeten Daniel bragt

foran kongen for at tolke drømmen. Han tolkede drømmen og fortalte, at den betød, at både kongens liv og hans regering ville slutte. Samme dag blev kongen dræbt, og hans regering gik i opløsning.

Hr Maulanas drøm, der var fra slutningen af april eller starten af maj 1945, var en tydelig indikation på, at den japanske regering ville lide samme skæbne som kongen Belshazzar og hans regering. Samme år den 14. august faldt der to atombomber ned over Hiroshima og Nagasaki, som gjorde en ende på den japanske regering. Nogle dage senere blev der fundet nogle officielle dokumenter, der viste, at den japanske regering havde planlagt at henrette 65 personer den 23.-24. august 1945. På listen var Hr Maulana Sadiq nummer 1. Altså gik den japanske regering i opløsning blot ti dage før henrettelsen var planlagt. [17]

Hans Hellighed Mirza Masroor Ahmad

[...] Den nuværende og femte khalifa [dvs. 5. arvefølger til Den Lovede Messias] Hans Hellighed Mirza Masroor Ahmad er et levende eksempel på en person, som i dagens materialistiske verden ikke blot kalder folk til en levende Gud,

men som også selv er et forbilledligt eksempel på en person, som har et levende forhold til Gud og selv oplever Guds hjælp på daglig basis.

Han siger følgende om sin tro på Gud:

"Jeg tror på Gud, fordi jeg har set Hans eksistens gennem forskellige midler. For eksempel har jeg set Ham gennem accept af bønner. Der har været tilfælde, hvor jeg inderligt har bedt til Gud, at min bøn skulle besvares inden for 15 minutter og den blev opfyldt." [18]

Han siger yderligere:

"Jeg er født ahmadi-muslim, men jeg følger ikke dens lære blindt. Tværtimod tror jeg på islam med hele mit hjerte og sjæl efter at have set utallige tegn. Ved mange lejligheder har jeg bedt om noget og mine bønner er blevet opfyldt - nogle gange blev de opfyldt efter bare et par minutter. Ved andre lejligheder blev de opfyldt efter nogle dage, uger eller måneder." [19]

Tsunami ændrer retning

[...] En begivenhed, som viser, at Gud Den Almægtige lytter til Sine kæres bønner og altid

beskytter dem, er fra Hans Helligheds officielle rejse til Fiji i 2006. Han beskriver selv denne episode på følgende vis:

Under en tur til Fiji, en dag om morgenen, modtog jeg et opkald fra Nazir-e-Ala [menighedens øverste administrative ansvarlige person] i Pakistan, og det var i nyhederne på BBC, at en voldsom tsunami var på vej mod Fiji, som ville forårsage ødelæggelse. Der var stor panik. Flere [af mine] kære begyndte at ringe. Det var tid til bøn og vi forlod vores bolig for [at tage til] moskéen. Før jeg bad, meddelte jeg til de bedende, at vi i vores sajdah [dvs. nedkastning] ville bede til Gud, at Han skulle dirigere tsunamien til en anden retning. Jeg ville bede, og jeg fortalte dem, at de skulle bede sammen med mig. Vi bad og Allah skænkede os ro på stedet. Da vi vendte tilbage, fandt vi ud af, at tsunamien var blevet omdirigeret. Dette er Guds magt. Supermagter kan ikke stoppe disse naturkatastrofer, men Han lytter til Sine tjenere, troende og bedendes bønner." [20]



Billede: Hans Hellighed Mirza Masroor Ahmad, nuværende spirituelle leder (5. Khalifa) for Islams Ahmadiyya Menighed, i en tilstand af bøn (med løftede hænder for at indikere at han beder Gud om noget). Hans liv indeholder utallige eksempler på mirakuløs opfyldelse af bønner, som millioner af mennesker verden over er vidne til. Et eksempel på dette viste sig, da en tsunami i Fiji blev afværget, efter at han havde bedt for dens afværgelse.

Afslutningsvis vil jeg citere Den Lovede Messias (as).

Den Lovede Messias (as) siger:

"Hvis du bliver ét med Gud, vær da forsikret om, at Gud også vil være din. Gud Den Almægtige vil forblive vågen for din skyld, mens du sover. Gud vil våge over din fjende og tilintetgøre dens planer, mens du er uopmærksom på den. Du kender endnu ikke til [omfanget af] Guds magter. Havde du kendt [til dem], ville der ikke have været en eneste dag, hvor du havde sørget over verden... Gud er en kostbar skat, værdsæt Ham derfor, for Han er din Hjælper på ethvert stadie." [21]

Han siger yderligere:

"...Hvis du har ladet dit ego forsvinde fuldstændig, vil du sandelig komme i betragtning hos Gud, og Gud vil være med dig. Det hjem du bebor, vil være et velsignet hjem, og Guds barmhjertighed vil stige ned over din bolig. Selv den by, hvor et sådant menneske bor, vil være velsignet. Hvis dit liv og din død, hver eneste af dine bevægelser, din venlighed og din vrede er for Gud alene, og hvis du i enhver vanskelig tid ikke sætter Gud på prøve eller bryder dit forhold til Ham, men i stedet bevæger dig nær-

mere Ham, så kan jeg med sikkerhed fortælle dig, at du vil blive regnet blandt Hans udvalgte folk... I får glædeligt budskab om, at vejen til at opnå Guds nærhed ligger åben foran jer. Ethvert folk elsker denne verden, og ingen bryder sig om dét som vil vinde Guds velbehag. Det er en gylden chance for dem som ønsker at give alt for at træde indad denne port. Lad dem vise sin værdi og derved vinde unikke guddommelige velsignelser." [22]

Kilder

- [1] "Flertal af danskerne: Religion er ikke vigtig i mit liv", Amalie Kønigsfeldt, 7. november 2016 <http://www.dr.dk/nyheder/kultur/tro/flertal-af-danskerne-religion-er-ikke-vigtig-i-mit-liv>
- [2] "Ibn Maja", Bab Itiba sunnat rasul ullah (sa), Hadith nummer 6.
- [3] "Barahin-e-Ahmadiyya Hissa Chaharum", Ruhani Khaza'in, bind 1 side 623, fodnote af fodnote nummer 3, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as)
- [4] "Lecture Lahore", Ruhani Khaza'in, bind 20 side 180, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as)
- [5] "Kitab-ul-Bariyyah", Ruhani Khaza'in, bind 13 side 291-292, fodnote, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as)
- [6] "Chashma-e-Ma'rifat", Ruhani Khaza'in, bind 23 side 263, fodnote, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as)
- [7] "Taryaaq-ul-Quloob", Ruhani Khaza'in, bind 15 side 341-351, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as)
- [8] "Fred, et ord (til hilsen) fra en barmhjertig Herre."
- [9] "Seerat-e-Tayyiba", side 286-287, Hazrat Mir-

za Bashir Ahmad (ra)

[10] "Taareekhe-Ahmadiyyat Lahore", side 301, Sheikh Abdul Qadir

[11] Seerat Hazrat Masih-e-Mau'ud (as)", side 507-508, Hazrat Yaqoob Ali Irfani (ra)

[12] "Ashab-e-Ahmad", bind 7 side 73, Malik Salahuddin M.A

[13] "Ashab-e-Ahmad", bind 7 side 73, Malik Salahuddin M.A

[14] "Ashab-e-Ahmad", bind 7 side 73-74, Malik Salahuddin M.A

[15] "Ashab-e-Ahmad", bind 7 side 74-75, Malik Salahuddin M.A

[16] "Ashab-e-Ahmad", bind 13 side 23-24, Malik Salahuddin M.A

[17] "Burhane Hidayat", side 205-208, Abdul Rehman Mubashar

[18] "Huzoor's Tour of Germany April 2017 Part 2 A Personal Account", side 24-25, Abid Khan

[19] "UK Jalsa Salana 2016 Part 4 A Personal Account" side 14, Abid Khan

[20] "The Living God in the age of materialism and atheism – Hazrat Khalifatul Masih delivers concluding dars of Ramadan 2019", Al Hakam 7. juni 2019, side 3

[21] "Kashti-e-Nuh", Ruhani Khaza'in, bind 19 side 22, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as)

[22] "Rasala Al-Wasiyyat", Ruhani Khaza'in, bind 20 side 308-309, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as)



Individuel fred

af Hans Helliged Mirza Tahir Ahmad

Om kapitlet og bogen

"Individuel Fred" er sidste kapitel i bogen "Islams svar på vor tids spørgsmål", som var et foredrag holdt af Hans Hellighed Mirza Tahir Ahmad (1928-2003) d. 24. februar 1990 i Queen Elisabeth II Konferencecenter i London.

Om forfatteren

Hans Hellighed Mirza Tahir Ahmad (frontbillede) var 4. efterfølgende stedfortræder, dvs. Khalifa, af Den Lovede Messias og Imam Mahdi Mirza Ghulam Ahmad, grundlæggeren af Islams Ahmadiyya Menighed. Han var dermed leder af den verdensomspændende Islams Ahmadiyya Menighed i perioden 1982-2003. Han har givet utallige foredrag om religiøse emner og besvaret tusinder af spørgsmål i forbindelse med vor tids centrale spørgsmål.

Kapitlet

Hans Hellighed reciterede følgende koranvers: "De, som tror og hvis hjerter har fundet fred i ihukommelse af Allah, sandelig, det er i ihukommelsen af Allah, at hjertet kan finde fred." (Sura Al-Ra'd: 29)



Billede: Pexels.com

"De, som tror og hvis hjerter har fundet fred i ihukommelse af Allah, sandelig, det er i ihukommelsen af Allah, at hjertet kan finde fred."
(Koranen)

At have fred med sig selv

Lad mig så sidst men ikke mindst understrege den meget afgørende betydning de enkelte menneskers egenskaber og holdninger har, når det gælder om at skabe enten et fredfyldt eller et kaotisk samfund. Vi har indtil nu diskuteret arkitekturen og udformningen af det religiøse, sociale, økonomiske og politiske bygningsværk, som islam søger at opføre [kan findes i tidligere afsnit af bogen "Islams svar på vor tids spørgsmål"]. Med hensyn til murstenene i denne bygning lægger islam stor vægt på det enkelte menneskes karakter og egenskaber. Dette er et stort emne, der går på kryds og tværs af den hellige Koran. I det følgende opridses de grundlæggende træk, som islam ifølge min forståelse forsøger at indprente ethvert medlem af samfundet.

Kappes med hinanden i gode gerninger

Ifølge islam bliver både ønsker og ambitioner aktiveret og indskrænket under guddommelig vejledning, således at der opnås en fuldkommen balance. Uden en sådan balance er det umuligt at opnå social fred. Islam fremmer sådanne ønsker og ambitioner, som stort set er

uafhængige af ens finansielle niveau, og som ved ingen eller minimale omkostninger er tilgængelige for den enkelte på alle niveauer. Ambitionen om at hæve sig over det almindelige niveau og skille sig ud fra andre er kun naturlig. Imidlertid kan dette naturlige behov for at udskille sig og hæve sig over andre blive skadeligt, såfremt det er udisciplineret og ubeskedent. Jalousi og urent spil kan fx forgifte den frie konkurrences ånd i en grad, så hele samfundet begynder at lide ved det snarere end ved at få fordel af konkurrencemomentet. Tendensen til at bruge stoffer i sportsverdenen er kun et lille eksempel, men konkurrencen inden for industri, handel og forretningsliv i nationale såvel som i internationale sammenhænge giver os yderst skræmmende eksempler på fraværet af lige chancer og muligheder. Eksemplerne på urent spil afviger i den tredje verdens lande fra det, som foregår i de mere udviklede nationer. I den tredje verden er korrupsion, forfalskning, aftalebrud, svig og bedrageri blot nogle få af de midler, der bliver brugt for at opnå en hurtig økonomisk gevinst. Derfor er det således på alle menneskelige områder, at der er behov for religiøs og moralsk uddannelse. Manglen

på en sådan uddannelse kan medføre alvorlige konsekvenser. Islam giver os detaljerede instruktioner, som dækker hele området med hensyn til indbyrdes opførelse. Men ak! Selv i de muslimske lande, hvor man hører så meget om islamisering og islamisk fundamentalisme, møder man sjældent et alvorligt forsøg på at islamisere industri, handel, forretningsliv og økonomiske relationer. Dette er virkelig en stor tragedie. Det følgende vers fra den hellige Koran giver grundlaget for den islamiske lære på dette område:

"Enhver har et (ultimativt) mål at stræbe efter, som er dominerende. (Vi sætter det mål for jer,) kappes derfor med hinanden i godhed. Hvor I end er, vil Allah bringe jer sammen. Sandelig, Allah har magten til at gøre alt, hvad Han vil." (Sura Al-Baqarah: 149)

I dette korte udsagn er uendelig visdom udtrykt, samlet og bevaret. Det tjener som et vejledende princip, der dækker al slags kappes-
trid på alle områder. Godheden er det højeste. Det må være det ultimative mål. Det må i sig selv være målet for al bestræbelse og kappes-
trid. Al falskhed og ondskab bliver med ét slag udslettet. Hvis tiden tillod det, kunne vi uddy-

be dette yderligere og give mange eksempler fra den islamiske lære på, hvorledes kappestrid bør være sund, ren og korrekt. Sjældent indser mennesker, at en virkelig hjertets og sindets fred ligger i virkeliggørelsen af ens egen godhed og ikke i en fantastisk bedrift opnået ved dårlige eller urene metoder. Sådanne mennesker har aldrig fred hverken med samfundet eller med sig selv. For en tilfældig beskuer har de opnået storslåede præstationer og virkelig tilfredshed derved, men dette er mere en falsk sejr end virkelig triumf. En nær ven til en tidligere multimillionær fra Pakistan fortalte mig en gang en overraskende historie, som gav udtryk for dyb fortvivlelse. Han komplementerede en gang sin ven for dennes succes. I stedet for at blive glad var multimillionærens spontane reaktion meget overraskende. Han knappede sin skjorte op og bevægede sin hånd som om han var ved at rive sit bryst op, idet han brugte sine negle lige som et dyrs kløer.

Han udbrød: Ve denne succes! Hvis man kunne åbne mit bryst og se ind i det, ville man ikke finde andet end fortærende ild. Nogle indrømmer, at dette er den hårde virkelighed; nogle gør ikke. Ingen kan overvinde den menneskelige

natur. Man kan have held til at ophobe kolossal rigdom og have adgang til al slags luksus og komfort. Men der er ingen grund til at betvivle det faktum, at der er få rige mennesker, om nogen overhovedet, som er virkelig lykkelige og tilfredse. Deres tilstand er beskrevet i den hellige Koran på følgende måde:

"Ve over enhver urostifter og bagtaler, som samler rigdom og vedblivende holder regnskab med den. Han tror, at hans rigdom vil gøre ham udødelig. Nej, han skal i sandhed blive kastet ind i den knusende pinsel. Og hvad skal få jer til at forstå, hvad den knusende pinsel er? (Det er) Allahs antændte ild, som rejser sig over hjerterne. Den omslutter dem som (brede) ildsøjler." (Sura 104, Al-Humazah: 2-10)

I sandhed vil virkelig lykke dog vedblivende være fjern fra os, medmindre vi tilfredsstiller den indbyggede længsel i den menneskelige natur efter at gøre godt, være god og leve et retfærdigt liv.

Kærlighed mellem slægt og venner

Under afsnittet om social fred har det at fremme kærligheden mellem slægt og venner for at bygge et stærkt familiesystem allerede væ-

ret behandlet. Her bliver det nævnt for at understrege nødvendigheden af den enkeltes udvikling, som spiller en rolle ligesom en sten i samfundets bygningsværk. Uden at forbedre stenens kvalitet kan en bygnings kvalitet ikke blive forbedret.

At tjene andre

Islam vægter det at være i stand til at glædes ved at hjælpe andre frem for, at hjælp skal være gensidig. Følgende del af et vers fra Koranen giver dette budskab:

"I er de bedste blandt menneskene ved at være til tjeneste (og) skabt til gavn for menneskeheden. I påbyder det gode og forbyder det onde og tror på Allah." (Sura Ale-Imran: 111)

Dette indikerer, at en muslim ikke uden videre har fået forrang frem for andre. Blot det at være muslim vil ikke automatisk indebære, at han eller hun er bedre end andre. For at gøre sig fortjent til denne titel må man handle, således at strømmen af gode gerninger skal komme fra én selv til andre. For at definere betydningen af KHAIR [arabisk ord benyttet i verset], som betyder bedre og bedst, sagde Den Hellige Profet (sa) en gang:

"Den øverste hånd er bedre end den underste, de øverste hænder tjener og giver ud, den underste tigger og modtager." (Fortalt af Ibn Umar: Bukhari og Muslim)

[Note: "sa" er en forkortelse for sallallahu 'alaihi wa sallam, dvs. 'Guds fred og velsignelser være med ham']

I den hellige Koran og i Den Hellige Profets (sa) traditioner er dette aspekt så stærkt understreget, at nogle af Den Hellige Profets (sa) fæller viste nye og strålende eksempler på dette område. De gjorde ikke blot deres yderste for at tjene andre, men var tilbageholdende med at modtage og bede om tjenester fra andre.

"Auf ibn Malik Aschja'i fortæller: Syv, otte eller ni af os var sammen med Den Hellige Profet (sa), da han sagde: Vil I ikke indgå en pagt med Allahs Sendebud? Vi havde kort forinden afgivet vores pagt, så vi sagde: Vi har indgået vores pagt med dig, Allahs Sendebud. Den Hellige Profet (sa) gentog sit spørgsmål, og vi gav det samme svar, idet vi tilføjede: Hvilken pagt skal vi nu indgå med dig? Han sagde: At I vil tilbede Allah og ikke vil sætte noget ved siden af Ham, og at I vil overholde de fem obligatoriske bønner, adlyde Allah og ikke bede nogen

om noget. Derefter er jeg blevet opmærksom på, at såfremt en af dem tabte en ridepisk, vil le han ikke bede nogen om at tage den op for ham." (Muslim)

Understregningen af det at tjene er ikke blot en tør og streng handling, men et forsøg på at forfine menneskelige holdninger og at indgive mennesket en smag for mere ophøjede værdier. Når smagen herfor udvikles, bliver mennesker trænet i at nyde det at være til tjeneste for andre mere end blot at være modtager af tjenester fra andre. Den ene halvdel af troen består i at tjene det af Gud skabte. Islams ud-sagn synes at være dette, at det at handle godt er en belønning i sig selv. Det ligger uden for sprogets muligheder. Det kan kun erfares.

At søge Guds velbehag

Vedrørende udviklingen af højere værdier i den menneskelige opførelse stopper islam ikke blot her. Blandt sine tilhængere skaber islam en bevidsthed om, at Guds anerkendelse af al ens godhed er det, som betyder noget, og som bør betyde noget. Dette fjerner behovet for at vise sine gode handlinger for at få anerkendelse fra andre mennesker. Det er mere end tilstrække-

ligt for en troende, at alle hans gerninger, gode eller dårlige, er i Den Altseende Guds bevidsthed.

"På den dag vil (jorden) fortælle sin beretning, for din Herre har bestemt det således. På den dag vil mennesker komme frem i forskellige grupper, således at de vil blive vist konsekvenserne af deres handlinger. Den, der således har gjort en god handling, (selv så lille og ubetydelig) som et støvgran, vil se, at den (er blevet set af Gud,) og den, som har foretaget en ond handling, (så lille og) ubetydelig som et støvgran, vil (også) erfare, at den (er blevet set af Gud)." (Sura Al-Zilzal: 5-9)

Det bør bemærkes, at dette er et vigtigt trin med hensyn til menneskehedens reformering. Det er den eneste effektive kur mod menneskets trang til at vise sig og hovere. I en videre betydning af næstekærlighed inkluderede Den Hellige Profet (sa) følgende handlinger, som indebærer belønning fra Gud:

At næstekærlighed er mulig fra ethvert af menneskets lemmer hver eneste dag, hvorover solen stiger op. At øve retfærdighed mellem to personer er næstekærlighed, at hjælpe en person op på hesten eller at løfte hans bagage op på

den er godgørenhed. At rense en vej for urenheder er også næstekærlighed (Fortalt af Abu Hurairah: Bukhari og Muslim).

Hvis en muslim planter et træ, så er alt hvad der spises fra det næstekærlighed fra ham, og hvad der end stjæles fra det, er næstekærlighed, og alt der er uddraget af det er næstekærlighed (Fortalt af Jabir: Muslim).

'Skærm jer selv mod ilden, selv om det består i at give en halv dadel bort i næstekærlighed, og såfremt at denne skulle mangle, så ved at sige et venligt ord' (Fortalt af Adiyay ibn Hatim: Bukhari).

Hvis en person intet ejer, så bør han arbejde med sine hænder til sin egen gavn og også skænke almisser. Hvis han ikke er i stand til at arbejde, bør han hjælpe en trængende hjælpeløs person. Hvis han ikke en gang kan gøre dette, skal han anspore andre til godhed. Såfremt han heller ikke kan gøre dette, bør han afholde sig fra at gøre ondt. Dette er også næstekærlighed (Fortalt af Abu Musa Ashari: Bukhari og Muslim).

'Selv en bid mad puttet i din hustrus mund fortjener Guds kærlighed.'



Billede: Janosch Lino på unsplash.com

Kærlighed til Gudsskabninger og godbehandling af dem er en essentiel del af troen i islam og et vigtigt middel til sand tilfredshed og individuel indre fred.

Altid at tage hensyn til andre

Islam udvikler følsomhed og opmærksomhed vedrørende andres smerter og lidelser. Vi har allerede behandlet dette emne i kapitlet om samfundsøkonomisk og politisk fred.

Mere kærlighed og omsorg

Islam udvider ens sfære og evne til ikke blot at elske sine medmennesker men også hele Guds skaberværk. Da islam hævder at være den sidste åbenbarede religion, givet ikke blot til et folk, men til hele menneskeheden, skulle man normalt forvente, at islams profet (sa) skulle være beskrevet som en kilde af lys og velsignelse for hele menneskeheden. Men man bliver overrasket over i stedet for at læse, at Den Hellige Profet (sa) i den hellige Koran er beskrevet som: en velsignelse for hele universet (Sura Al-Anbiya: 108). Ordet "ALAM" betyder på arabisk en verden eller hele verden. Ordet, som imidlertid er brugt her, er 'AL-'ALAMEEN" som er flertal af 'alam (hele verden). Ud fra dette har vi her oversat det med 'hele universet'. En skeptiker bliver måske ikke overbevist om holdbarheden af en sådan ophøjet benævnelse. Men en dybere forståelse af forbindelsen til det universel-

le profetdømme, som Den Hellige Profet uden tvivl besad, kan åbenbare visdommen i titlen 'en velsignelse for hele universet'.

Hensigten med menneskets skabelse

Ifølge Koranens opfattelse af skabelse ville filosofien med hensyn til skabelsen af blot et sjælløst univers kun have tjent et ringe formål og kun været (Gud forbyder dette) en meningsløs handling fra Skaberens side. Hvem ville vide og hvem ville dele denne viden med Skaberens om alle tings eksistens? Det ville være ensbetydende med, at ingenting var skabt. Formålet med skabelsen var at skabe en bevidsthed og til det yderste at udvikle, øge og forstærke kvaliteten af denne bevidsthed om skabelsens formål. Dette er ikke noget let emne og kræver en separat dybtgående diskussion, som ligger uden for denne tales rammer. Det relevante i dette er – for at sige det enkelt – at skabelsens højeste mål var at skabe det mest ædle og bevidste væsen, der ikke blot frivilligt ville underkaste sig Guds fuldkomne skønhed, som den direkte bliver reflekteret i Hans skaberværk, men som også ville lede den ædleste medskabning (dvs. menneskeheden) til dette skabelsens ultimati-

ve mål – eller i det mindste gøre det muligt for dem blandt dem, som ønsker at følge Ham. Hypotetisk set kan man for en stund fjerne dette skabelsens højeste formål, og pludselig falder hele eksistensberettigelsen bort, både med hensyn til at skabe og opretholde universet. Som et simplificeret eksempel kan vi sige, at årsagen til at plante et frugttræ, at gøde, at vande, at beskære og passe det, er den frugt, det vil frembringe. Hvis der ikke var nogen frugt, ville der ikke være noget træ. Alt arbejdet med at plante og passe frugttræet uden at forvente nogen frugt som resultatet ville være totalt meningsløst. Hele frugttræet som sådan inklusive dets rødder, stamme, grene, kviste, blade og knopper står faktisk i taknemmelighedsgæld til frugten. Alle træets dele står – selv om de går forud for denne i tid – i taknemmelighedsgæld til den, som var den ultimative hensigt med dem. Det er velsignelsen ved formålet, som er drivkraften i skabelsen. I lyset af denne forbindelse mellem skabelsens højeste mål og resten af universet vil man ved at studere islams lære blive overrasket ved at opdage, at islam ikke blot omfatter relationerne mellem mennesket og Gud og Gud og mennesket, men

også menneskets relationer til dyreriget og til den sjælløse verden omkring det. Alt eksisterende bliver helligt, ikke på grund af at det er mennesket overlegent, men fordi det er skabt specielt af skabelsens Herre til mennesket, direkte eller indirekte. Intet i universet er længere uden mening eller fjernt eller uden sammenhæng. Selv de fjerneste stjerner har deres betydning og plads i planen for den menneskelige skabelse. Dette er, hvad der gentagne gange bliver behandlet i den hellige Koran ud fra forskellige vinkler, hvoraf følgende blot er få eksempler:

"Vi kalder solen og dens tiltagende lys til vidne, og månen (når den) følger efter, og dagen (når den) åbenbarer sin glans, og natten (når den) drager et slør over den, og himlen og (formålet med) dens skabelse, og jorden (og formålet med) dens skabelse, og jorden og formålet med dens udbredelse, og sjælen og dens fuldkommengørelse, og Han åbenbarede for alting, hvad der var sandt og forkert; - han, som renser det, har i sandhed fremgang, og han, som fordærver det, har tab." (Sura Al-Shams: 2-11)

"Han har underlagt jer alt, hvad der er i himlene, og hvad der er på jorden, alt er fra Ham.

I det er der i sandhed tegn for et folk, der tænker sig om." (Sura Al-Jathiyah: 14)

"Han har givet natten og dagen og solen og månen og (også) stjernerne til jeres tjeneste ved Sin befaling. I sandhed, i (alt dette) er der tegn for et folk, som bruger (deres) forstand." (Sura Al-Nahl: 13)

"Har I ikke set, at Allah til jeres tjeneste har skænket, hvad der er i himlene og hvad der er på jorden og overøst jer med Sine nådegerninger, både tydelige og skjulte? Alligevel er der nogle blandt mennesker, som strides om Allah uden viden eller vejledning eller (med autoritet fra) en strålende Bog." (Sura Al-Luqman: 21)

"I sandhed, Vi har skabt mennesket i den mest fuldkomne form." (Sura Al-Tin: 5)

Mange andre vers og selv korte kapitler i den hellige Koran er fuldkommen viet til dette emne og forklarer, at mennesket er et mikrounivers, som er blevet influeret af alle former for skabelse. Selv den fjerneste stjerne har medvirket til dette menneskets mikrounivers. Men forholdet er ikke som en tjeners forhold til sin herre, men som en herres forhold til sin tjener. Herskerne bøjer sig ikke og underkaster sig ikke dem, som tjener dem. Mennesket fremtræder

derfor som herre over hele universet og som tjener for den Ene, Som er Herre og Skaber af universet. Hvor forskellig er denne filosofi ikke fra mange andre religioners, som lærer ikke blot afgudsdyrkelse, men også naturtilbedelse i så mange former. Inden for deres filosofier fremtræder månen, stjerne(rne), solen, havene, træerne, regnen, lynene, tordenvejr eller selv dyr såsom køer, slanger eller fugle alle på en måde som overordnet mennesket. Fordi de siges at være hævet over mennesker på en eller anden måde, læres mennesket at tilbede dem som guder. Kort sagt bliver mennesket placeret på det laveste trin i rangstigen og underlægges alt det, som i virkeligheden blot var skabt for at tjene mennesket. Ud fra den islamiske forståelse af tingene er det sandt at sige mennesket, der er herre over hele skabelsen. Derfor står mennesket i den største taknemmelighedsgæld til Skaberen, fordi det er mennesket, som mest har nydt godt af Guds skabelse, da Han har tvunget alt i menneskets tjeneste. Med andre ord er mennesket løst fra alle bånd ved kun at acceptere én forbindelse, nemlig den til sin Skaber. Mennesket er det personificerede symbol på hele universets samvittighed og be-

vidsthed. Når mennesket bøjer sig og kaster sig ned for sin Skaber, bøjer hele kosmos sig med det og underkaster sig. Når mennesket vender tilbage til Skaberen, er det på en måde, som om hele universet vender tilbage til Skaberen. Denne højeste realisering og at forme sit liv i overensstemmelse med dette mål er ifølge islam den højeste fred. En sætning i den hellige Koran, der ofte gentages af muslimer, indeholder i få ord denne filosofi:

"Vi tilhører Allah, og til Ham skal vi til slut vende tilbage." (Sura Al-Baqarah: 157)

Kun få forstår, at meningen her med tilbagevenden ikke er fysisk, men åndelig. Dette er ikke kun en konstatering af faktum, det minder os også om selve hensigten med menneskets skabelse. Ligesom laksen ikke finder fred, før den finder tilbage til sit oprindelsessted – til gydepladsen, kan menneskets hjerte heller ikke finde fred, før det åndeligt set vender tilbage til sin skabnings kilde. Dette er betydningen af verset:

"De, som tror og hvis hjerter finder ro i ihukommelse af Allah - fordi det er kun i Allahs ihukommelse, at hjerterne kan finde fred." (Sura 13, Al-Rad: 29)



Billede: Abdullah Ghatasheh på pexels.com

Mennesket er Guds ædlest skabning, fordi det er skabt med det mest ophøjede formål i universet, som er at tilbede Gud og reflektere Hans egenskaber. Menneskets sjæl er ligeledes en refleksion af universet i metaforisk forstand.

Uden Gud ingen fred

Mennesket kan ikke leve i fred med sig selv eller med samfundet uden denne formulerede erkendelse. Ingen anden holdning kan fungere. Det er kun Guds kærlighed, der kan bringe sand respekt for Hans skabelse. Jo højere skabelsens orden er, desto nærmere kommer den til Skaberen, og desto stærkere vokser båndet mellem det skabte og Skaberen. Mennesket begynder at respektere andre mennesker ud fra en ædler tankegang, dvs. ud fra sin respekt og taknemmelighed mod sin Skaber; mennesket begynder at respektere menneskeheden. Man kan derfor sige, at essensen i dette er Guds kærlighed, som bliver forvandlet til kærlighed til Hans skabelse. Hvis vi hypotetisk set fjerner Gud for en stund fra scenen, får menneskelige forhold pludselig et fuldstændig andet perspektiv. Det vakuum, der ville blive skabt ved Guds fravær, bliver pludselig fyldt af menneskets ego. Det er en meget naiv og ekstremt uvidende filosofi at tro, at mennesket kan leve uden Gud. Hvad ateismen i yderste konsekvens opnår er ikke blot den ene Guds død, men den bringer pludselig myriader af guder til live. Ethvert eksisterende bevidst væsen forlanger pludselig

selv rollen som gud. Selvoptagethed og egoisme og den fuldstændige hengivelse til at tjene sig selv vokser sig stærk og almægtig. Samfund, som opbygges med sådanne individer som byggesten, vil altid være egoistiske og selvcentrerede. Der er ingen logik i at være godgørende over for andre, uden at der er et skjult motiv. Der er ikke noget ydre referencepunkt tilbage i form af en barmhjertig Gud, Som er det eneste samlings- og mødepunkt, hvor al skabelse mødes og sammenknyttes. Dette er den sande islamiske filosofi. Uden at vende tilbage til Gud kan man ikke finde fred, og uden den fred kan der ikke skabes fred i samfundet. Alle menneskelige anstrengelser for at skabe fred ud fra selviske skjulte motiver er dømt til at mislykkes og blive til intet. Hvis der ikke er nogen Gud, er der ingen fred. Det er den højeste visdom. Tak

Kilder

Mirza Tahir Ahmad. Islams svar på vor tids spørgsmål. England: Islam International Publications Ltd, 2018.

*"Jeg er blevet sendt for at styrke
troen og for at bevise Guds
eksistens overfor folk"
(Den Lovede Messias Mirza
Ghulam Ahmad)*



